

Abraham Vega, de vader van Grote Simon, heeft voor de oorlog bij de gelegenheid van een choepa van vrienden het lied "Wij Portugeezen" gemaakt..
Lex Vega, September 2004.

Wij Portugeezen (wijze: Ngaboda van Moesaf op Kiepoer)

Wij Portugeezen
Zijn Spanjaarden geweest.
Wij voelen ons van adel
En zitten hoog in 't zadel
Met veel gewicht beladen.
Wij hebben Gravidade!

Wij Portugeezen
Met flegma in ons wezen,
Wij gaan niet over een nacht ijs,
Bezien alles voorzichtig, wijs
Van achteren an van voren,
Dat noemen we: Patjore.

Wij Portugeezen
Wij spreken steeds van "lezen".
Wij noemen het niet "ooren",
Dat is niet naar behoren.
Voor een ander problematisch,
Voor ons aristocratisch.

Wij Portugeezen
Wij kunnen hooren lezen
Portugeesch wel te verstaan
Van de Gazan kan je op aan.
We weten wat accompanheiro is.
Dat veinte e cinco is niet mis.

Wij Portugeezen
Wij zien ons hoog gerezen.
Wij weten niet van "sores"
Maar wel van "admistradores".
En wil men ons versmaden
Dan zijn we zoo "Chaflade".

Wij Portugeezen
Wij hebben onvolprezen
Dat zeggen we opgetogen
Onze eigen mooie Snoge.
Ontennen dat nog lieden
Dan zijn we "Aborride".

Wij Portugeezen
We hoeven niet te vreezen
Wij blijven altoos taai:
Wij hebben een "Gabaai",
Een "Scriba", onmiskenbaar feit:
Elk onzer is autoriteit.

Wij Portugeezen
Wij zijn 'r trots op in wezen
Wat d'Uiver heeft gedaan
Maar ook op onze Pelikaan,
Al heeft die niet hooger gevloge
Dan het poortje van de Snoge.

Wij Portugeezen
Wij ook aangewezen
Op iets aparts bij't eten
Dat is Rijst, dat moet U weten.
Rijst met dit en Rijst met dat,
Patines met Rijst, dat is je dat.

Wij Portugeezen
De namen mogen 'r wezen,
Da Costa Gomes de la Penha
Henriques, Lopes de Mesquita.
Orobio, Senhor Coronel
Da Souza, Henriques Pimentel.

Wij Portugeezen
Wij sluiten nu met deze
Onze edele voorranglijst
Die onze adel wel bewijst.
Wat ooit ons komt bezwaren) bis
De Gravidade zullen we bewaren.)